

## **Fältsergeant Irma Jerdung, Malmö**

*Publicerad 2011-08-26*

Fältsergeant Irma Jerdung, Malmö, har befordrats till härligheten i en ålder av 92 år. Närmast sörjande är maken Bengt, sonen Ulf samt en syster och två bröder bosatta i Göteborg.

Irma Jerdung, född, Linderoth, föddes i Göteborg den 16 april 1919. Tidigt i livet kom Irma i kontakt med Frälsningsarmén och vid 14 års ålder invigdes hon till soldat på Göteborg 1, nuvarande Templet. Där deltog hon i kårens olika aktiviteter.

Irma nåddes av kallelsen till heltidstjänst och vid 23 års ålder reste hon till Frälsningsarméns officersskola för att utbilda sig till frälsningsofficer. Hennes första tjänst var som assistent vid kåren i Råneå. Hon har därefter haft många förordnanden i vårt avlånga land.

Vid kåren i Osby mötte hon en man vid namn Bengt och de förenades i äktenskap år 1956. Vigseln ägde rum på Templet i Göteborg.

Makarna bosatte sig i Malmö. Under en period arbetade Irma på ett kontor i staden. Så småningom öppnades åter möjligheten för Irma att fullfölja sin kallelse och hon har haft ansvar för flera kårer inom Skåneregionen. Vid sin sida har hon alltid haft Bengt som en god hjälp i arbetet.

Irma har varit mycket plikttrogen och noggrann och alltid redo att vittna om sin Herre och Mästare. Nu har hon kämpat färdigt och nått målet, himlens sälla land.

Begravningsgudstjänsten hålls på kåren i Malmö. Officiant var kapten Rolf Stefansson. En grupp strängmusikanter medverkade med sång och musikkåren spelade, under ledning av Gilbert Andersson. Lena Bergström framförde solosången *O, öppna nu min blick för allt vad himlen är*.

Vi innesluter maken Bengt och sonen Ulf i våra varma förböner och tankar.

Lilly och Rolf Stefansson