

## **Brigadör Mildred Andersson, Vasakåren - Stockholm**

*Publicerad 2011-08-22*

En lång officersgärning och ett långt liv att få tjäna sin frälsare, blev det av nåd förunnat Mildred Andersson, född Nygren.

Hon föddes i Södertälje den 29 januari 1916 och kom i unga år att invigas till frälsningssoldat. Hon antogs till kandidat i september 1937 och kom till officersskolan för utbildning till frälsningsofficer redan i oktober samma år. Efter genomgången utbildning blev hennes första kår Ljusterö, som assistent, och följdes av tjänst vid kårerna i Tureberg, Hemse och Åtvidaberg.

Mildred Nygren ingick äktenskap med kapten Bertil Andersson 1940, även han utgången från kåren i Södertälje. I familjen växte döttrarna Kerstin och Margareta upp.

Makarnas första gemensamma förordnande var på kåren i Upplandsbodarna och därefter tio ytterligare kårer i landet, bland annat i Borlänge. Därefter erhöll de, år 1964 order till Frälsningsarméns högkvarter där maken fick tjänsten som Nationell musiksekreterare, en tjänst han sedan hade i fjorton år. Makarna Andersson pensionerades 1980 och deras andliga hem var Vasakåren.

Sången och musiken var en brygga att nå ut till medmänniskor, något Mildred gjorde tillsammans med sin make, då de också tillsammans skapade en del av Frälsningsarméns sångskatt. Många tankvärda och innehållsrika texter och mycket musik blev oss givna av Anderssons, bland annat sången "Jag ville så gärna få glänta på porten".

Mildred hade en rikt utvecklad konstnärlig ådra. I hemmet och i dalamiljön där makarna många år vistades på somrarna, förverkligades hennes gåva. Hon var en skapare av god konst och hennes känsla för kurbitsmålning var särskilt utvecklad.

Många av hennes nära och vänner fick uppleva glädje i denna konst och därigenom fick de också del av kärlekens vittnesbörd. Mildreds omsorg om familjen var varm och kärleksfull.

Begravningsgudstjänsten blev för alla som deltog en tacksägelsens och vittnesbördets högtid och hölls i Gustav Vasakyrkan. Officiant var prästen Kerstin Askonius, Mildreds äldsta dotter, och begravningsakten inramades av musik där Britt-Marie Gällermalm var solist.

Vi innesluter döttrarna Kerstin och Margareta i vår kårs förböner. Vasakåren saluterar sitt vittne. Vila i frid!

Bertil Rodin