

Brigadör Einar Sundén, Stockholm

Publicerat 2011-08-09

Brigadör Einar Sundén har befordrats till härligheten i en ålder av 92 år. De närmaste i familjen är makan Sonja, sonen Invgar och döttrarna Gunilla och Ingrid. Dottern Ingrid är bosatt i USA.



Einar Sundén föddes i Göteborg den 29 december 1918 och bevarade hela livet det göteborgska tonfallet, humorn och klurigheten. Mycket tidigt i livet kom han i kontakt med Frälsningsarmén genom kåren i Redbergslid, där hans mor var aktiv. Där engagerades han i en lång rad aktiviteter som fyllde hans barn- och ungdomstid med meningsfull verksamhet. Ledarna inom kåren upptäckte hans musikaliska gåvor och i ungdomshornmusikkåren fick han en grund både andligt och musikaliskt. Han avancerade till en god kornett spelare och lärde sig traktera konsertina, ett instrument som han skulle komma att få stor nytta av i framtiden. Inom kåren fick han dessutom andlig träning, undervisning i ledarskap och organisationskunskap. Ungdomsåren blev grundläggande för värderingar som kom att styra hans liv.

Redan som mycket ung beslutade han sig för att bli frälsningsofficer och åberopade en gudomlig kallelse. Hans officersutbildning började 1938 vid Frälsningsarméns krigsskola i Stockholm. Som frälsningsofficer gjorde han tjänst vid kårer i olika delar av landet. Han blev ansvarig för kårer med varierande historisk utveckling och aktiviteter och hans ledaregenskaper kom väl till pass.

Under sin tid som kårledare i Ljusdal mötte han den unga Sonja Boberg, som han fick inviga till frälsningssoldat. 1952 förenades de i äktenskap och arbetade tillsammans, bland annat som ledare för Helsingsfors första kår i Finland. År 1971 tillträdde Einar Sundén uppgifterna som ledare för officersskolans manliga avdelning, administratör och musiklärare. Under sju år arbetade han vid officersskolan och tillträdde därefter tjänsten som nationell musikchef med ansvar för utvecklingen av musiken inom Frälsningsarmén. Under åren som musikchef organiserade han kurser, sommarmusikskolor för unga musikanter, regionala och nationella musikevenemang och arbetade med utgivning av ny musik. Han var dessutom medlem av den ekumeniska Sampsalmkommittén. Han hade tillsammans med sina medarbetare ansvaret för alla de musikaliska arrangemangen i samband med Frälsningsarméns 100-årsfirande 1982. Han skrev flera sånger och finns representerad i Frälsningsarméns sångbok.

När Einar Sundén pensionerades tog han aktivt del i Templets musikkår som musikanter. Han var dessutom aktiv medlem i Svenska Konsertinasällskapet. Utmärkande för Einar Sundén var hans trohet mot ungdomsidealen. Han var en god representant för Frälsningsarmén och den Herre han tjänade. Begravningsgudstjänsten hölls i Templet, Stockholm med kårledaren major Christel Lindgren som officiant.

Sven Nilsson