

Brigadör Astrid Norling, Västervik

Publicerat 2011-06-01

Brigadör Astrid Norling, Västervik har den 14 april 2011 fått lämna detta jordeliv efter ett långt och rikt liv.

Astrid föddes 1914 i Kuddby, Östergötland och skulle den 26 april fylla 97 år. 1939 kom hon från Norrköpings andra kår till Frälsningsarméns krigsskola för att utbildas till frälsningsofficer. Hennes första förordnande år 1940 gällde kåren i Vetlanda som kom att följas av ytterligare 28 kårer innan Astrid pensionerades 1974.



Hennes trogna följeslagare under många år var fältsergeant Clary Andersson, nu hemgången sedan tre och ett halvt år. Efter sin pensionering fortsatte dock Astrid ytterligare några år som kårledare för kåren i Kalmar. Det var där jag själv kom till tro och blev invigd till frälsningssoldat av brigadör Astrid Norling.

Hon var inte den som ville stå i centrum och framhäva sig själv men hon var lugn och stabil och hade en mycket stark gudstro och kunde predika Guds Ord. 1978 flyttade hon tillsammans med Clary tillbaka till Västervik där de engagerade sig i kårens arbete. Astrid tog då ansvar för kårens finanser som skattmästare med största noggrannhet liksom i Hemförbundet.

De senaste fem åren hade hon sitt boende på servicehuset Gertrudsgården i Västervik. Det blev hennes sista missionsfält där hon genom sitt liv och sina ord kunde dela med sig av sin kristna tro. Enligt personalen på serviceboendet klagade hon aldrig och var en "jättefin gumma". Så länge krafterna fanns ville hon gärna komma till kåren och vara med i gemenskapen med hjälp av sina vänner och medhjälpare Irene och Margareta.

Nu vilar hon ut efter ett långt jordeliv och har lagt ned sitt svärd för att ta emot livets krona av den Herre som en gång kallade henne ut till strid. Hon sörjs närmast av syskonbarn med familjer samt vänner och kamrater i Frälsningsarmén.

Fredagen den 27 maj 2011 hade släktingar och vänner samlats i S:ta Marias kapell, Västervik för att ta farväl av en kär moster, soldat- och officerskamrat och vän. Begravningsgudstjänsten inleddes med att kantor Cecilia Tengver spelade på orgel "O, gränslösa frälsning" tillsammans med Jan Björkman på trumpet. Kårens ledare Bert Anderson sjöng därefter tillsammans med Jan Björkman sången "Bort ifrån skuggors land" och Jan Björkman sjöng också sången "Flyttfåglarna". Begravningsakten förrättades av major Björn Stockman. Till avslutning spelades "Gyllne stad med pärlportar".

Minnesstund hölls på Frälsningsarmén i Västervik där flera tal hölls av släktingar och vänner.

Tack Astrid för din trofasthet till Gud under Frälsningsarméns fana. Vila nu i frid till uppståndelsens ljusa morgon!

Major Björn Stockman