

## Brigadör Aina Wiman, Eskilstuna

Publicerat 2011-02-14

Den 30 december 2010 befordrades brigadör Aina Wiman, född Blixt, till Härligheten. Aina föddes i Vallby socken i Eskilstuna den 23 februari 1921. Som 22-åring kom hon till krigsskolan. Sommaren 1944 beordrades hon till Vänersborg innan hon återvände för att bli brigadledare på officersskolan. Därefter följde order till Klippan och Bjärnum, innan hon augusti 1947 fick order som assistent till Vilhelmina.



Ture som redan var ansvarig för Fjällmissionen fick förstärkning då Aina och Ture ingick äktenskap 1948. Tillsammans var de på 14 olika kårer, bland andra i Göteborg, Åmål och Avesta där deras tre söner Olle, Bernt och Bo föddes, men även kårer som Norrköping 1, Tranås, Stockholm 6 och Uppsala.

1972 fick de order till riksungdomsgården Dragudden där de var i 6 år för att 1978 komma till Fredgahemmet utanför Norrköping. Sina sista order innan pensioneringen hade de på högkvarteret i Stockholm, där Aina hade order till Sommarbarnsexpeditionen och Hemförbundet.

Under flera år hade Ture och Aina assistent, som då blev en del av familjen. Själv hade jag förmånen att under ett halvår dela denna gemenskap som var både lärorik och uppbygglig på alla sätt. Aina var alltid vänlig i sitt bemötande och en god kamrat och salvationist.

Begravningsakten ägde rum i Ljusets kapell i Eskilstuna den 4 februari och förrättades av major Torfinn Kurseth som därmed fick göra en sista tjänst för sin gamla chef.

Som ingångsmusik spelades "Jag skall gå genom tysta skyar", på orgel av Tommy Parman. På kornett med orgel ackompanjemang spelades " Jag har hört om en stad ovan molnen". Major Lillemor Kurseth läste bibeln och bad. Församlingssångerna som sjöngs hade Aina själv bestämt. Det var "Bort ifrån skuggors land..." "Tack min Gud för vad som varit" och "Långt bortom rymder vida". Under tonerna till "Gyllne stad med pärlportar" gjordes honnör med arméfänorna av Kjell Andersson och major Torfinn Kurseth. Som utgångsmusik spelades ett orgelarrangemang av "Pärleporten". På uppdrag av Frälsningsarméns ledning framförde major Torfinn Kurseth ett tack till Aina för lång och trogen tjänst som officer i Frälsningsarmén. I dödsannonsen framförde sönerna med sina familjer sina tankar genom versen: *"Ett strävsamt liv har slocknat ut En flitig hand har domnat. Din arbetsdag har nått sitt slut och i Guds hand du somnat. Din kära stämna tystnat har men vackert står ditt minne kvar."*

En trogen kämpe har lagt ned sitt kors och tagit segerkronan ur Herrens hand.

Major Torfinn Kurseth