

# Soldat Algot Ring, Göteborg 1

*Publicerat 2011-09-20*

När jag läser och studerar min Bibel brukar jag ibland förundras över hur många av de personer som det berättas om där på Bibelns blad som jag faktiskt mött i verkliga livet.

Ja, det är faktiskt sant att jag fått göra den erfarenheten och om du tänker efter så tror jag att du också mött en och annan av Bibelns personligheter.

Låt mig få ge dig ett exempel.

Ibland möter jag Lasarus systrar, Marta och Maria som det berättas om i Johannesevangeliet. Vissa människor är som Maria som gärna sitter vid Jesu fötter och lyssnar till honom och förlorar sig i gemenskapen med honom. Andra är mer lika Marta som visar sin Herre sin kärlek genom att arbeta hårt och tjäna praktiskt. Ibland kan dessa båda syskon komma på kollisionskurs med varandra då de är så olika och ibland kan man till och med inom sig själv känna kampen där Marta och Maria drar åt olika håll. Hur det nu än är så behöver vi båda systerarna för att livet skall fungera.

Jag skulle förstås kunna ge många andra exempel på bibliska personer som jag mött i verkligheten men nu kanske du förstår vad jag menar med det jag försöker att säga.

I Apostlagärningarna berättas det om en man som hette Cornelius (Apg 10:1). När man läser om honom framträder bilden av en mycket gudfruktig man. En man med stor tro som också omsatte sin tro i praktisk handling. Denne man var också en bönemänniska, någon man såg upp till och respekterade. Jag lärde känna honom på Göteborg 1, i verkliga livet, och han hette Algot Ring.

Algot föddes 4 oktober 1929 i Kisa som den sjunde i raden av tio syskon. Algot växte upp i ett varmt troende hem. När Algot var i 30-årsåldern förändrades hans liv drastiskt. Inom en ganska kort tidsrymd på bara några år mötte han Gud till frälsning, fann sin livskamrat Siw Bergdahl, och upplevde kallelsen att tjäna Gud i Frälsningsarmén. Som frälsningsofficer arbetade Algot tillsammans med Siw på flera kårer.

Algot fick under hela sitt liv kämpa med sin hälsa. Ibland far livet hårt fram med oss människor och det fick Algot uppleva många gånger, men han gav aldrig upp. Han blev aldrig bitter. Han visste alltid vart han skulle gå för att få kraft och när det behövdes var han snar att förlåta. Därför åldrades Algot vackert.

Ja, allt han mötte i livet formade honom till att bli en verklig bönemänniska, en riktig gudsman. Andliga fäder och mödrar är ovärderliga att ha i en församling, i en kår och i Algot hade Göteborg 1 en riktig gudsman.

Precis som för Cornelius i Apostlagärningarna fick Algot möta stor respekt av sina medmänniskor och vid begravningsgudstjänsten som ägde rum på Göteborgs 1:a kår var det runt 140 personer i alla åldrar som var samlade för att uttrycka sitt tack till denne gudsman. Det talar sitt eget tydliga språk. Officiant var Jan Jansson och minnesstunden hölls i S:t Jakob, Metodistkyrkan vid Heden där Algot tjänat som vaktmästare under flera år.

Vi inneslutar makan Siw, sönerna Stefan och Andreas med respektive familjer i våra förböner och vi lyser frid över Algot Rings minne.

Jan Jansson