

Major Stig Holmberg, Västerås

Major Stig Holmberg befordrades till härligheten den 4 december 2009 i en ålder av 82 år.

Han föddes i Malmö där han tillbringade sin barn- och ungdomstid. Stig fick kontakt med Frälsningsarmén i Malmö och blev en trogen och hängiven frälsningssoldat på andra kåren där. Stig fick ta emot kallelsen från Gud att bli frälsningsofficer. År 1955 började Stig sin utbildning vid Frälsningsarméns krigsskola och kom att tillhöra den kadettring som fått namnet Väpnarna. Under tiden på skolan etablerades en gemenskap som för Stig och många andra även fortsatte under årens lopp i tjänsten i Frälsningsarmén.



Stig var en glad och positiv person och levde verkligen upp till den tro han förmedlade till andra på de platser där han var stationerad. Så var det även under åren 1979 - 1994 då Stig tjänstgjorde i Frälsningsarméns sociala arbete innan han pensionerades. Han hade lätt att få god kontakt med både unga och äldre och många kan berätta om vad hans böner kommit att betyda.

År 1963 ingick Stig äktenskap med Gunnel Lindeborg. Under många år arbetade de tillsammans på ett flertal kårer bland andra Vansbro, Smedjebacken, Motala och Karlskoga. Gunnel befordrades till härligheten i december år 2002. I familjen fanns också barnen Ute och Norbert.

Begravningsgudstjänsten hölls i Falkagårdskyrkan i Vinninga och leddes av prästen Linnea Gunnarsson.

Vi tackar Gud för vad Stig Holmberg betytt för Guds rike och sina medmänniskor och önskar en trogen kämpe vila i frid.

Ingvar Lundkvist

Anders Frisk