

Major Gun Lindström, Stockholm

"Vi äro lyckliga Kristi tjänare vilken härlig lott.

Vilken härlig lott.

*Vi vilja tjäna andra, Guds kärleksvägar vandra,
vi därför ut i striden gått"*



Så sjöng kadettringen "Kristi Tjänare" vid Frälsningsarméns krigsskola i Stockholm 1961-1963.

En av de vackraste rösterna i kören tillhörde Gun Lindström från Karlskrona.

Den 5 april 2010 befordrades major Gun Lindström till härligheten i en ålder av 71 år.

Gun har varit trogen sin kallelse att tjäna Gud i Frälsningsarmén. Hon har varit assistent och kårledare vid ett trettioårigt kårer i vårt land. Gun älskade just den uppgiften men hon stannade aldrig mer än två år på varje plats. Från Ystad i söder till Tärnaby i norr har hennes vackra sånger ljudit och hennes väl förberedda predikningar välsignat lyssnarna. Gun gav gärna tid av sin semester för att delta som sångsolist i möteskampanjer både i Sverige och i Norge.

Guns personlighet var ärlig och rak och hon sade vad hon tyckte och tänkte utan omsvep. Vi som kände henne vet också att hon var pedant och hade städmani. Det var inte främmande för henne att stiga upp i ottan för att damma varje dag.

Begravningsgudstjänsten ägde rum på Templet i Stockholm där Gun varit kårledare och där hon också valde att vara soldat efter sin pensionering år 2004. Att sjunga med i Templets strängmusikkår var en stor glädje för Gun och vi saknar henne mycket.

Tyvärr blev Guns liv svårt och fyllt av sjukdom efter pensioneringen. Detta var ett stort lidande för henne eftersom hon inte då kunde delta i verksamheten.

Officiant vid gudstjänsten den 7 maj 2010 var en av Guns kadettkamrater, kommandör Rolf Roos.

Närmast sörjande är brodern Tommy Lindström med familj.

Tommy vill också på detta sätt säga ett varmt tack för all omsorg som visats Gun under hennes sjukdomstid.

Ing-Britt Hansson

från kadettringen "Kristi tjänare"