

Ingrid (Inga) Lehnberg, Leksand



Frälsningssoldaten och fanjunkaren Ingrid (Inga) Lehnberg, Leksand, befordrades till härligheten den 17 mars vid 84 års ålder.

Inga föddes i Nynäshamn 1926 i en syskonskara om fem. Fadern invandrade från Tyskland. Barnen blev tidigt faderlösa, då fadern vid 41 års ålder dog. Inga blev tidigt i barnaåren medlem i Frälsningsarmén, vilken kom att bli hennes andra hem. Hon blev barnsoldat 1934 och frälsningssoldat 1940.

Inga utbildade sig på Tillskäarakademin och fick anställning hos olika skräddare. Hon var flitigt anlitaad att sy upp bland annat brudklänningar på beställning. Hon utbildade sig vidare och blev behörig lärare.

Inga flyttade till Leksand 1947 då hon var förlovad med sin blivande man frälsningssoldaten Gunnar, som hon gifte sig med 1949. Inga var med och startade Husmodersskolan i Leksand där många flickor fick lära sig att sy och ta hand om ett hushåll. Hon kom att arbeta där under många år, senare som textillärare på Sammilddalsskolan i Leksand.

Under 33 år var Inga nämndeman i tingsrätten i Leksand. Hon fick efter lång och trogen tjänst utmärkelsen häradssdomare.

Inga har under många år varit scoutledare i Frälsningsarmén. Hon startade blåvingeverksamheten i Leksand på 1960-talet. 1971 blev hon vice förbunds-ordförande i Frälsningsarméns scoutförbund. Hon tilldelades utmärkelsen Silvervargen 1991 för "förtjänstfulla insatser för svensk scouting". Otaliga är de läger som hon har varit på tillsammans med sina scouter - lika många är de härliga historier från scoutläger som hon har berättat. 1999 utnämndes Inga till fanjunkare i Leksands kår.

Lediga stunder tillbringades gärna vid stugan i Hjortnäs som Inga och Gunnar började bygga 1954. Vi kommer att minnas Inga med stor tacksamhet och värme. Hon sörjes närmast av sonen Michael med familj. Spåret är slut - hon har gått hem.

Begravningen ägde rum i Leksand lördagen den 17 april och leddes av major Per-Olof Larsson. Minnesstund ägde rum på Frälsningsarmén i Leksand

Elisabeth Lehnberg