

Gösta Moberg, Skelleftehamns kår

Gösta Moberg avled hastigt i sitt hem den 23 mars. Han blev 82 år.

Göstas föräldrar, Anna o David Moberg, var frälsningsofficerare. Under Göstas ungdomsår bodde familjen i Göteborg där också Gösta invigdes till frälsningssoldat. Gösta fick kallelse att bli officer och utbildade sig på krigsskolan i Stockholm 1945-46 innan han reste ut som officer.

Efter att ha tjänstgjort på olika orter kom han till Skellefteå 1953 och där föddes dottern Ann-Christine. När Gösta slutade som officer stannade han kvar i Skellefteå och utbildade sig till ingenjör och arbetade under många år vid Rönnskärsverken.

Gösta blev musikanter i Skelleftehamns kår 1960. Ända till sin död var han en trogen och aktiv musikanter och ofta talade han om den glädje han kände över att vara med i musikkåren. Han var också den som såg och uppmuntrade andra, särskilt ungdomarna, i musikkåren.

Som sångsolist var Gösta ofta anlitad på kåren men även i andra kyrkor och församlingar. Han framförde sina sånger med en glöd och känsla som gör att vi minns sånger t.ex. "Om det är dröm så låt mig drömma", Adams julsång: "O, helga natt" och många fler. Också i tal, predikan och vittnesbörd eller när han presenterade musik, gjorde han det med glädje och inspiration för att ge en positiv bild av den starka gudstro han hade.

Gösta var en glad och utåtriktad person och vi, som hade glädjen att ha honom som vän, fick många glada skratt när han berättade minnen och historier på den göteborgsdialekt som han aldrig helt övergav. Gösta lämnar ett stort tomrum efter sig i Skelleftehamns kår, musikkåren och bland vännerna.

Närmast sörjande är hustrun Ella, dottern Ann-Christine med familj och Ewa med familj.

AFo