

Folke och Eva Andersson, Boden

Förre socialsekreteraren och frälsningssoldaten Folke Andersson avled den 15 februari, 25 dagar efter sin älskade maka Eva. De följs nu åt hem till Gud. Folke blev 89 år. Hans närmaste är dottern Ewa med familj och sonen Thomas, brodern Åke med familj samt övrig släkt och vänner.

Folke föddes i Arvån, en liten by utanför Lycksele. Som ung började han arbeta i skogen vintertid och med flottning under sommaren. Trots det tunga arbetet lärde han sig uppskatta naturen, något som följde honom resten av livet. När tillfälle gavs tog han sig ofta ut i skogen nära hemmet i "Björns".

Sin militärtjänst gjorde han på Ing 3 i Boden, där han sedan blev kvar i tio år som civilanställd. Under många år var också karosseriverkstaden på Bil & Traktor hans arbetsplats. Två diskbråcksoperationer gjorde att han så småningom inte kunde återgå till sitt arbete där.

Folke omskolade sig för att sedan arbeta som kurator. Nästa jobb som socialsekreterare passade honom som "handen i handsken". Han fick arbeta med familjefrågor, missbruksfrågor med mera. Ofta ganska okonventionellt använde han sin känsla för att hjälpa människor i deras olika behov. De som behövde hjälp visste att de kunde lita på honom och att han stod vid sitt ord.

Vid denna tid i livet var Folke gift med Gerda och de fick två barn, Ewa och Thomas, men äktenskapet höll inte och de separerade.

När Folke var i 50-årsåldern fick hans liv en ny dimension. Han blev frälst och gick med i Frälsningsarmén. Där träffade han Eva som han gifte sig med 1973.

Sin fritid ägnade paret helt åt "Armén" och för de människor som hade svårigheter. Eva och Folke var väl sammansvetsade och de besökte ofta gamla och sjuka och spelade och sjöng för dem. Många är också de som fått en fristad i Folke och Evas hem.

Folke räckte även till för sina anhöriga som han gav hjälp och stöd. Alltid hade han ett klokt ord och var snar att hjälpa till där det behövdes.

I samband med RIA-verksamhetens start i början av 80-talet kom Folke att tillhöra dess styrelse. Han och Eva deltog mycket aktivt i det praktiska arbetet på RIA Oasen. Även i hög ålder fortsatte detta engagemang.

En klok fin och engagerad medmänniska/pappa har lämnat oss för att tillsammans med sin älskade Eva möta Jesus i himlen.

Ewa Johansson
Thomas Andersson

Begravningsgudstjänsten efter Eva och Folke Andersson hölls i Överluleå kyrka i Boden och leddes av prästen Olof Norberg