



Brigadör Judith Eklund, Vasakåren

Vår kamrat, frälsningsofficeren Judith Eklund har befordrats till Härligheten i en ålder av 97 år.

Det är med vördnad och stor respekt jag skriver dessa minnesord. En lång livsgärning är nu avslutad, en trogen och väl utförd tjänst i Guds rike, som förde med sig rik skörd med vittnesbörd om flera medmänniskors frälsning.

Ett djupt och stort tack för att Judith förde min mor fram till tro och frälsning. Omtanken och kärleken till medmänniskor var påtaglig, hon uppmärksammade och såg alla människor och mötte deras behov med omsorg och förståelse. I stor ödmjukhet var Judith en Herrens tjänarinna. Som en röd tråd genom hennes liv går den omsorg, som väl kan karaktäriseras med orden närhet, värme och gemenskap. Judith kunde konsten att dela med sig av sig själv och sin tro på ett naturligt sätt. Hennes vänskap sträckte sig långt utanför Frälsningsarméns led.

Judith Eklund föddes i Mariestad och kom tidigt i sitt liv att invigas till frälsningssoldat i där. Hon kom till Frälsningsarméns officersskola i november 1932 för att utbildas till frälsningsofficer. Hennes första order gällde kåren i Visby och därefter följde tjänst vid fem kårer. År 1936 den 16 september ingick löjtnant Judith Ljungström äktenskap med frälsningsofficeren Göte Eklund som då var stationerad vid Umeå kår. År 1937 gällde de gemensamma ordena kåren i Visby och därpå följde förflyttning och tjänst vid olika kårer med förflyttning varje år under sju år. Efter denna period gällde tjänst vid Frälsningsarméns hotell i Göteborg under ett år. Nya tjänster följde i Södertälje, Stockholm 2, Linköping och Uppsala. Från 1953 och fram till pension 1965 följde tjänst inom Frälsningsarméns sociala arbete och vid Högkvarteret i Stockholm.

Judith följde sin make i det gemensamma arbetet i tjänst för Jesus Kristus och de upplevde tillsammans stor och rik välsignelse.

I familjen växte två flickor upp, en arméfamilj som gav vittnesbörd om en harmonisk familj. Där Guds kärlek inte minst genom mors försorg, var rådande. Det var naturligt att då makarna Eklund 1953 fick tjänst i Stockholm blev soldater vid Stockholm 2, nuvarande Vasakåren. Judith var en trogen förebedjare och ett föredöme för oss alla. Hon kände varmt för sin kår och sökte följa arbetet på ett positivt sätt.

Begravningsakten hölls i Söderledskyrkan och officiant var komminister Charlotta Westin, personlig vän från Linköpingstiden.

Nu vilar hon ut efter många år tjänst. Vasakåren saluterar en trogen kamrat och innesluter i sina förböner döttrarna Birgitta och Marita med familjer.

Bertil Rodin