



Brigadör Gunborg Lingblom, Linghed

Frälsningsofficeren, brigadör Gunborg Lingblom, även kallad Gunny, befordrades till härligheten den 13 december 2009.

Gunny föddes i Linghed den 3 mars 1913. där föräldrarna tillhörde Frälsningsarméns kår. I familjen födde sex barn, fem flickor och en pojke. Samtliga kom att tillhöra Frälsningsarmén och blev frälsningssoldater.

Gunny hade fått kallelsen från Gud att gå vidare för att tjäna Gud som frälsningsofficer. År 1937 reste hon därför till Officersskolan för utbildning och efter ett år fick hon sin första order till Åmål. Därefter följde order till tjugofyra kårer som assisterande och befälhavande kårledare. Några av de platser där Gunny Lingblom stationerades var Norrtälje, Kumla, Kristianstad, Stockholm 3 och Oskarshamn.

I mars månad 1973 pensionerades hon men fortsatte sin tjänst i Oskarshamn. Under några år var hon också medarbetare vid Frälsningsarméns behandlingshem på Kurön. De första åren sedan Gunny avslutat sina officiella arbetsuppgifter bosatte hon sig i Borlänge där hon var soldat i frälsningsarmékåren.

Efter en tid flyttade hon till Linghed och till det hus hon bott i som barn. Gunny blev en god tillgång för sin hemkår där hon hjälpte sina soldatkamrater, ledde möten och tog sig an andra uppgifter som hör till en kårs arbete.

De sista åren av sin levnad bodde Gunny på äldreboendet Källegården i Svärdsjö. Från sitt hem där befordrades hon till härligheten. Alla anhöriga, syster Svea, svägerska och syskonbarn med familjer tackar Gunny för all den kärlek och omsorg hon visat dem. Frälsningsarméns ledare, soldatkamrater och vänner saluterar en trogen och lojal kamrat och önskar Gunny en fridfull vila.

Begravningshögtiden hölls i Svärdsjö kyrka den 30 december 2009 under ledning av överstelöjtnant Anders Frisk.

Anders Frisk