

Vera Svensson, Oskarshamn

Vera blev 83 år och hon invigdes som frälsningssoldat 1957.

Familjen fick byta bostadsort några gånger då hennes man, Stig Svensson, var lokförare och hans stationeringsort varierade. Förutom att ansvara för hem och barn arbetade Vera i olika affärer. Många år bodde familjen i Nässjö där de var mycket aktiva på kåren och de fick många vänner, det var också ett gästfritt hem.

Flyttlasset "hem" gick till Oskarshamn 1985. Kåren blev åter deras andliga hem och plattform för alla aktiviteter. Vera var strängmusikant och hjälptruppschef. Som hjälptruppschef hade hon ansvar för alla samlingar, skaffa gäster, ordna lotterier och försäljningar och en utfärd varje vår. Allt hon gjorde var en gudstjänst, trohet i uppgifterna var hennes ledstjärna.

Bland sångerna hade Vera funnit som sin uppgift att välja ut lämpliga sånger till gudstjänsterna och dela ut sångbladen för att sedan sätta tillbaka sångbladen på sina platser. Inga blad låg kvar, det såg Vera till.

Veras sista år på denna jord blev jobbiga för henne och hennes närmaste. Vägen utför började för några år sedan. Sjukdom bröt ner hennes kroppsfunktioner steg för steg. Hennes kommunikationsförmåga blev också sämre. Men hennes förmåga att minnas de sånger hon tidigare sjungit fanns kvar. En sommardag fick Vera flytta till det land hon sjungit om och väntat på. Anhöriga och vänner från olika platser saknar henne med tacksamhet för allt hon gjort och betytt. Edda Svedman, mångårig vän till familjen var officiant.

Vi i Oskarshamn tackar Gud för Vera och hennes tjänst. Vi ber om välsignelse över maken Stig, barn, barnbarn och andra anhöriga.

Sven-Erik Flodén