

Siv Bergstedt, Linköping



Linköpingskåren har förlorat en kämpe! Siv Bergstedt var en av alla dessa som såg att hon kunde göra skillnad för andra men inte nöjde sig med att endast se och förstå det utan också göra det. Man kan säga att hon var en ordets görare och inte enbart en hörare.

För mig som aldrig fick möjlighet att möta Siv var det en stor upplevelse att i minnesstunden efter begravningsgudstjänsten få lyssna till alla de tal som hölls. Talen målade fram en bild av Siv som präglades av ljus och humor. Jag tror inte att jag varit på någon begravning där det berättats så många historier, de flesta om kyrkan, präster och pastorer. Vad var det den lilla flickan sa: "Hur kan man vara så glad fastän man är så ledsen?"

Siv var mycket engagerad i kåren. Hon hade ledaruppdrag där strängmusikledarens var ett av dem. Hon var primus motor i vår sopplunchservering och fanns med som en stor uppmuntrare för alla besökare på lunchen så länge hon orkade.

Hennes förmåga att handarbete omtalas i vida kretsar. Dukar så välsydda att man inte kan skilja rätsida från avigsida pryder hem runt om i bygden där Sivs alster funnits med på auktioner och försäljningar. Hon var en sann ekumen! Det gjorde att hon även tjänade Berga församling som kyrkvärd och medlem i kyrkorådet under många år.

Sivs livsgärning är över, vi önskar henne en skön vila och gläder oss i tanken på uppståndelsens härlighet!

Begravningsgudstjänsten som hölls i Berga kyrka leddes av kyrkoherde Anne Henriksson och major Jan Jansson.

Per-Olof Larsson, kårledare