

## Rut Peterson - Lindesberg - Örebro



Rut Peterson föddes i Mellösa i Södermanland 1 juli 1917. Hon växte upp på en gård i Malmköping tillsammans med fem syskon.

Hon mötte Frälsningsarmén tidigt i livet och blev frälsningssoldat i unga år. Som mycket ung mötte Rut också sin blivande man Bertil och en lång kärlekssaga tog sin början. De fick dela många år tillsammans. I hemmet växte barnen Lilian och Kjell upp och de har tillsammans med sina familjer fått uppleva stor kärlek och omsorg från sina föräldrar. En viktig samlingspunkt för familjen blev torpet i Sällinge.

Rut var hela sitt liv stark och målmedveten, frimodig och orädd. Rut var verkligen en färgstark kvinna. Olika arbetsuppgifter lades i hennes händer under livets gång. Hon arbetade under många år på pastorsexpeditionen i Grödinge.

Efter pensioneringen flyttade Rut och Bertil till Lindesberg. Där utförde de tillsammans ett engagerat arbete i FA-kåren. Rut och Bertil var profiler i vår stad. Så länge de orkade stod de vid varuhuset och sålde Stridsropet och önskade sina medmänniskor Guds välsignelse. Men de var sanna ekumener och var med och utvecklade bokcaféet Lyktan.

Ingenting var besvärligt för Rut. Oräkneliga är de bullar och kakor hon bakat till hemförbundet och olika mötestillfällen. Men det som kännetecknade Rut var hennes starka gudstro. Hon var en kvinna som gjorde starkt intryck på de människor hon mötte. När FA-kåren i Lindesberg upphörde i början av året så blev Rut soldat vid kåren i Örebro.

De sista månaderna bröts hennes krafter ner och i maj somnade hon in omgiven av sina närmaste.

Vi tackar Gud för Ruts liv och gärning och innesluter hennes närmaste i våra förböner.

Begravningshögtiden hölls i Lindesbergs gravkapell. Officiant var kyrkoherde Jan Sahlin och griftetalet hölls av diakon Elsie Sjöo.

Elsie Sjöo