

Per Mars, Halmstad

Per Mars befordrades till Härligheten den 26 april i en ålder av 89 år.

Han föddes i mars 1920 i Örebro och blev soldat 1936. I samband med att andra världskriget utbröt kom han till Krigsskolan. Under några år var han stationerad vid flera kårer. 1947 gifte han sig med Rut Larson och tillsammans ansvarade de för kårerna Kopparberg, Ludvika och Göteborg 6. Scoutarbetet låg Per varmt om hjärtat och han var också vice scoutchef under en tid.



Efter den aktiva officerstiden hade Per sin arbetsuppgift inom försvarets personalvård vid några regementen. 1973 flyttade han tillsammans med Rut till Halmstad och arbetade då på I 16 som ansvarig för personalvården där. Båda var de mycket aktiva i kåren och hade bland annat ett stort engagemang i hjälptruppen där Rut var chef under några år. Varje sommar hölls ett stort sommarmöte i hjälptruppens regi med folk från när och fjärran. När kåren i Halmstad behövde bygga nytt var Per den givne ordföranden i byggnadskommittén.

Under en följd av år var Per Mars ordförande i FDFO (förbundet för före detta officerare). Med fast hand höll Rut och Per i sommarmötena som anordnades varje år och blev till stor välsignelse för medlemmarna.

Han levde upp till sitt valspråk "Se människan" i de olika uppgifter han hade, vare sig det gällde omsorg om personal på regementet, soldatkamrater i kåren, medlemmar i hjälptruppen och inte att förglömma alla före detta officerare han mötte i FDFO. Han var vänfast vilket han visade genom den omsorg han hade för de människor han höll kontakt med genom livet.

I november 2005 befordrades hans hustru Rut till Härligheten och det blev ensamt för Per. Under de senaste åren var han också hårt drabbad av sjukdom. Så ofta han kunde kom han ändå till kåren. Förra året var han med varje dag vid konferensen Bygget på Gullbrannagården.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Söndrum kyrka den 15 maj 2009. Officiant var kontraktsprost emeritus Dan Hagung, en gammal god vän till Per. Som avslutning i kyrkan blåstes tapto på trumpet.

En trogen frälsningssoldat har fullbordat sin livsvandring. En scout har gått hem. Vi ber att sönerna Bengt och Bo och deras familjer skall få tröst och uppmuntran i saknanden. En varm medmänniska, kamrat och vän har lämnat oss i tacksamt minne bevarad.

Ingen död utan liv. Inget liv utan död.

A-M Ström