

Brigadör Margit Eriksson, Västerås

Brigadör Margit Eriksson har befordrats till Härligheten. I början av april månad hade vi förmånen att vara med och fira Margits 96-årsdag. På Gude servicehus i Västerås, där Margit bodde sedan några år tillbaka, hade man dukat upp med tårta och kaffe. Margit orkade med några små smakprov av tårtan men ville i övrigt få vila, den sista tiden var hon mycket trött. Budet om uppbrott och att Margit befordrats till Härligheten kom därför inte som någon större överraskning utan det var med tacksamhet till vår Herre Jesus Kristus.

På 1930-talet rådde det väckelsetider på Frälsningsarmén i Västerås och det var i detta skeende som Margit kom dit. Som sömmerska och tillskärerska sökte hon sig till Stockholm för arbete under en kort period. 1935 kom hon in på Frälsningsarméns Krigsskola för officersutbildning.

Sin första tjänst som officer i Frälsningsarmén fick Margit på Räddningshemmet på Grev Turegatan. Efter några korta placeringar på slumstationen i Lund och några sociala institutioner i Stockholmstrakten så reste Margit 1947 ut som missionär till Brasilien där hon skulle stanna i 25 år. Under dessa år blev det vid tre tillfällen möjligt att återvända till familj, släkt och vänner i Sverige. Brevet mellan familjen i Sverige och Margit i Brasilien kom att betyda mycket och syskonbarn kan än idag vittna om de fotografier på barn i Brasilien som de fick ta del utav där Margit stolt visade på sin goda förmåga att sy kläder.

Vid pensioneringen 1973 flyttade så Margit tillbaka till Västerås där hon kom att bli ett stort stöd för sin då till åren komna mor. Sin tjänst i Frälsningsarmén hittade Margit på sommarhemmet Notudden. Mycket tillbakadraget ställde hon i ordning sommarhemmet efter vinteruppehållet men när människorna kom till sommarhemmet var det dags för Margit att dra sig tillbaka och åter söka lugnet i bostaden.

I all sin tjänst var Margit känd för sin noggrannhet och att det skulle vara rejält. Hon visste vem som hade kallat henne och hon ville ge det bästa till den Högste.

Onsdagen den 20 maj samlades syskonbarn med familj samt några vänner från Frälsningsarmén till begravningsgudstjänst i S:t Ilians kapell, Hovdestalund, Västerås. Officiant var major Peter Jonasson.

Vi tackar Gud för Margit och unnar henne att få möta sin Frälsare och Herre Jesus Kristus och hälsar "Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje!".

Ellen Andersson, slumsyster

Peter Jonasson, kårledare