

Soldat Arne Angsfors, Hönö



Arne Angsfors fyllde 90 år för fem månader sedan och han firade den dagen med familjen och vännerna. Hans kropp var sliten men humöret fanns där i alla fall. Han hemförlovades från sitt hem den 11 september 2009.

Arne kom tidigt i kontakt med Gud och Frälsningsarmén och på Göteborgs 8:e kår blev han scout. På 4:e kåren var han juniorsoldat och blev där också "stor" soldat. I Mölndal blev han och hans hustru Ingegerd trogna soldater där Arne tillhörde hjälptruppen samt var med i hornmusikkåren som fanbärare. Som scoutledare var han omtyckt och han ansvarade ofta för de olika lägren.

1973 flyttade familjen till Hönö där både Ingegerd och Arne engagerade sig i kårens arbete. I mötena kunde det hända att han spelade på sitt munspel. Han sjöng också med i strängmusikkåren och på äldreboendet Solhöjden brukade Arne sjunga solo vilket var mycket omtyckt. Han sålde Stridsropet när han cyklade sin runda på öarna.

Arne besökte den stora kongressen i London och alla han mötte där gjorde stort intryck på honom vilket han gärna berättade om. Sin dagliga gärning hade han som lagerchef på Grand, på Mölndals sjukhus och som fastighetsskötare i Mölndal. Hans intresse var fotografering och att sköta trädgården.

Nästan på dagen för 20 år sedan hemförlovades hans hustru Ingegerd som han gifte sig med på Nyårsafton 1945. Under Arnes sista sju år led han av sviterna efter en stroke, men han höll humöret uppe hela tiden.

Sonen Gösta samt döttrarna Ulla och Barbro med familjer är de som minns en god far, morfar och gammelmorfar. Vi på kåren i Hönö minns med tacksamhet Arne och hans vittnesbörd om omvändelsen som tonåring.

Armébegravningen hölls i Hönö kårs lokal med major Ingvar Fallström som officiant. Arne var ofta ute med sin insamlingsbössa. Säkert fick han visa någon osäker människa till Honom som sa "Jag är vägen".

Tack Arne! Vi tackar Gud för din livsgärning.

Ingvar Fallström