

Ann-Marie Ericsson, Östra kåren Göteborg



Vår soldat och hederssekreterare för hemförbundet Ann-Marie Ericsson befordrades till Härligheten den 8 april efter ett långt och troget liv tillsammans med sin älskade Jesus och i sin tjänst i Frälsningsarmén. Man kan teckna bilden av henne som en som var "planterad vid vattenbäckar", med djupa rötter. Fast förankrad i sin tro, och en som upplevt mötet med Jesus.

Hon föddes den 6 november 1924 och blev soldat den 1 januari 1941. Hon blev således nästan 85 år gammal och 68 år av dessa levde hon som soldat.

Ann-Marie tillhörde 4:de kåren i Landala då hon var ung men kom så småningom till 7:de kåren i Gamlestan. Hon gifte sig med Lars-Erik och de fick sönerna Anders och Lars tillsammans.

Hela familjen gav sin tid åt Frälsningsarmén och Ann-Marie var både söndagsskollärare och juniorsoldatsergeant. Hon var också strängmusikant, men det som varit hennes stora passion de 40 sista åren är Hemförbundet, som hon har lett med fast och kärleksfull hand. År 1969 slogs 7:de och 2:a kåren ihop och blev Östra kåren, som då blev Ann-Maries andliga hem.

År 1975 fick hennes make hembud och livet fick där en ny vändning. Ann-Marie gav av sin tid till kåren och tjänade sin Herre där. Med åldern kan man kanske ibland önska att allt vore som förr, men Ann-Marie var ett föredöme på många sätt, inte minst genom sin flexibilitet. Positiv till allt som gagnade kåren och Guds Rikes utbredande.

Trots de krämpor som kom de sista åren så ville Ann-Marie till kåren och till gemenskapen. Även om hon sina två sista veckor i livet befann sig på sjukhuset så kan man utan vidare säga att hon stod på sin post tills dess Herren kallade hem henne.

Begravningsgudstjänsten hölls på Östra kåren tillsammans med hela familjen både i form av barn, barnbarn med sina barn, vänner och kårens alla kamrater. Officiant var Lars Ericsson, en av Ann-Maries söner.

Herren är min herde, mig skall intet fattas (Ps 23), var Ann-Maries stående hälsning till alla när helst ett kort sändes iväg och det får också bli hennes hälsning till oss alla efterlevande.

Vi tackar Gud för Ann-Marie och vi önskar Guds välsignelse över Anders och Lars med familjer.

Minnet är ljusst och vi ser fram emot återseendets dag. Sov i ro!

Lillvor Stenberg