

24 DECEMBER

Och han greps av bävan och sade: "Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port." (1 Mos 28:17)

Berättelsen som innehåller dessa ord är välbekant. Den handlar om Jakob, Isaks son. Ensam är han på vandring. Österlands natt faller hastig på. Då ordnar han sig ett läger och markens stenar blir kuddar. En dröm, en underbar dröm om en himlastege och himmelens änglar som går ner till den ensamma, upplever han. När han vaknar på morgonen säger han frimodigt: *Här bor förvisso...* (1917-års övers.)

I kväll besöker oss ännu en gång en natt som vi kallar för julnatten. En stilla och helig natt sänker sig över vår jord. För många är det en plågans natt i ensamhet och nöd. För många har förändringar uppstått sedan förra gången denna speciella tid var. Upp stiger frågan mot himmelens tron: "Var bor Gud, var är...?"

Ja, var är han den barmhärtige och trofaste? Var är han, min själs vän?

Lyssna nu när den stilla och heliga natten sänker sig över oss. Det är inte bara mänsklig suckan som hörs. Det kommer ett bud från höjden. Hälsningen är att i Betlehem kommer Gud till dig genom barnet Jesus. Idag är Betlehem dig närmare än du vet. Böj knä i bön och tillbe inför det heliga under som i dag blir verklighet. Ännu en gång får vår arma jord bära honom, som i Betlehem föddes in i vår värld och genom tron in i vår tillvaro.

När du utropar: *Här bor förvisso Gud*, så förenas du med honom som är mäktigare än all livets synd och sorg. Här kommer en barmhärtighet och frid dig till del, som är Guds gåva till dig. Här är Gud och här är himmelens port. I Marias son är Gud och han är himmelens port.

*Andakten skriven av
Rolf Roos
Kommendör*

(Publicerad för 24 December i andaktsboken "Alla dagar nära")