

# Stockholms Tredje kår - officerarnas farväl 1950

Frälsningsarméns officerare, pastorer, söker inte sina tjänster. Flyttning mellan olika kårer skedde förr ganska ofta och tiden för den stora omflyttningen var i augusti. Avskedet kallades "farväl" och sedan hölls "välkomst" på den nya platsen.



Här visar några bilder när major och fru Emil och Elna Henriksson har farvälmöte efter sin tid som kårledare på Tredje kåren i Stockholm.



Bilderna är ganska typiska för ett farvälmöte på den här tiden. Detta möte hölls i augusti 1950. Farvälmötena avslutades oftast med sången "Gud dig följ till vi möts igen". Då sträckte man händerna mot officerarna för att välsigna deras avfärd till den nya platsen. På bilden överst leder fanjunkare Bertil Hammarberg sången och vi ser majorerna Henriksson i mitten med uppsträckta händer. Till höger står den kvinnliga fanjunkaren Emma Olsson.



På nästa bild till höger är det fanjunkare Axel Kolm som framför kårens tack och leder mötesbesökarna i en varm applåd.



Ungdomskåren tackade majorerna Henriksson genom några juniorsoldater.

I bakgrunder ser vi en av ungdomsledarna Henry Sandberg.



Kårens soldater och vänner följde sedan även med till stationen för att säga adjö och vinka av vid tåget.

Sista bilden är tagen inne i tågkupén. Där ligger alla blombuketterna på bordet. Med på denna bild är också makarna Henrikssons barn, sonen Jan-Olov och dottern Ingrid (gift Kramén).



Foto: Per Anders Thunqvist (PAT)  
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv