

FRÄLSNINGSARMÉNS HORNMUSIKKÅR TRANÅS



Hälsningar från Tranås FA- Hornmusikkår i Sverige (1896-2011) *"Prisa Honom med trumpeters ljud"(Psalm 150:3)*

Tranås Hornmusikkår formad 1896 består av kristna musikanter i olika yrken och arbeten. Musikkåren kommer från staden Tranås i Småland i Sverige och har gjort många resor för att proklamera det kristna budskapet.

De har rest i Sverige och besökt de flesta av norra Europas länder, varit i England, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Holland, Norge, Danmark och Lettland.

Bilder från besöken i USA och Canada kommer i ett senare reportage.

Musikkåren har framträtt i radio och TV och gjort ett flertal inspelningar på grammofon, CD och DVD .

Vi tror att;

"Vi kan förmå alla ting genom Kristus, som ger oss styrka och kraft"(Fil. 4:13)

Rune Rylander berättar om Musikkårens utlandsresor:



Jag blev soldat och musikant 1944 vid 16 års ålder och har sedan dess varit aktiv i Frälsningsarméns Hornmusikkår i Tranås.

1946 firade musikkåren 50-årsjubileum.

Till denna högtid inbjöds sekreteraren vid Frälsningsarméns internationella musikdepartement i England, Överste Bramwell Coles som hedersgäst. På hans inrådan inbjöds sedan musikkåren till en 10-dagars musikresa i England 1947. Jag var med på denna och övriga 25-talet utlandsturnéer som musikkåren företaget.

Eftersom jag hade grundkunskaper i engelska och tyska blev jag musikkårens korrespondent 1947 och sedan 1950 har jag som sekreterare fått svara för kontakterna med de territorier vi besökt.



Englandsresan 1947 var en upplevelse. De internationella FA-tidningarna skrev om oss och gjorde oss kända i armévärlden. (Foto: Välkomstceremonin 1947)

Sedan dess har vi varit i England flera gånger.



1965 deltog vi vid Frälsningsarméns 100-årskongress som enda kårmusikkår från Europa. (Foto: På väg upp till Albert Hall)

Vi for till nationella kongressen i Glasgow i **Skottland** 1980 och med på en konsertresa vid Wellingborough kår 1984.

1949 besökte vi **Schweiz** för första gången, som följts av besök där 1951, 1963, 1972 och 1992. (Foto: Marsch i Schweiz 1949)

1956 besökte vi **Tyskland** och 1959 på vägen till Schweiz samt år 2001 då vi spelade i Hamburg.



1960 besökte vi **Frankrike** och var med om nationella FA-kongressen där.

Vi fick då marschera upp till Triumfbågen för parad. (Foto: Vid Triumfbågen)



Under åren 1956, 1958 och 1987 har vi gjort korta resor till **Danmark** och till **Norge** 1957, 1979 och 1990. 1969 flög vi till **Finland** för en musikturné.

De senaste utlandsresorna företogs 2006 och 2008 till **Lettland**. Då besöktes bl.a. Tranås vänort Madona och vi hade konserter i Riga.

Dessa resor, som gjorts och som jag fått vara med på, har varit berikande dels turistmässigt men också andligt. Det har varit givande kontakter med armévärlden i många territorier. Slutade som sekreterare 2007 men är fortfarande musikant och spelar baryton i musikkåren. Halleluja.

Rune Rylander 101004